

Loppesfiskeren april, 1991

PÅ BESØG hos en stangbygger.....

Sidst i 70-erne fik jeg mulighed for at besøge Almer Frederiksen i Hjørring, der i en lang periode havde bygget splitcane-stænger. A.F. var instrumentmager, meget opfindsom og utrolig dygtig som "miniature"-håndværker. Han fortæller selv:

"I 30-erne var der ikke så meget at bestille i mit fag, og jeg fik tid til at bygge fiskestænger. Som model brugte jeg Hardy's stænger, som jeg forsøgte at eftergøre til mindste detalje. Man kunne ikke som idag gå hen og købe byggesæt, og alene det at fremskaffe materialer var uhyre vanskeligt. Tonkingen fik jeg hjem fra firmaer i København, og værktøjet hjalp min gode ven, smed Pedersen, mig med at lave. Det gjaldt fræsere og flere andre ting, og Pedersen drejede også de fleste af de hjulholdere der skulle anvendes. Splitterne skulle jo laves meget nøjagtigt, og når den rå split var monteret på skabelonen - skulle den igennem fræseren mange gange. Til limningen brugte jeg caseinlim, og til lakering brugte jeg "Asp Lux Emaile", som ikke fås mere. Jeg havde iøvrigt spurgt Teknologisk Institut til råds angående valg af lak, og denne undersøgelse var iøvrigt gratis. Ferrullerne drejede jeg selv, og også de var tro kopier af Hardy's. Den sidste finish - beviklingerne - lavede min kone, der efterhånden blev helt professionel. Der var agatløberinge på stængerne, og det var meget normalt på den tid."

Har du brugt stængerne meget ?

"Ja, de har tjent mig godt, men der er meget fiskeri i dem endnu"

Almer Frederiksen finder en tohånds-stang frem, og fortsætter:

"Første gang jeg prøvede den stang, fangede jeg en bækørred på 1 pund. Jeg stod placeret sådan, at jeg måtte svinge fisken fra vandet og op over pigtråd - hvis jeg ville have den. Jeg var sikker på at stangen ville knække - men den holdt."



Hardys „Pennel“ Devon.

Almer Frederiksen tog initiativ til at starte sportsfiskerforeningen i Hjørring i 1929, og var formand indtil 1948. Han gjorde et stort stykke arbejde for foreningen, og tog bl.a. initiativ til at udsætte stalling i Uggerby Å i 30-erne. Almer og hans bror Victor fiskede mest med flue, og det var et særsyn i Vendsyssel på den tid.

I 1982 skænkede Almer Frederiksen to af sine fluestænger til sportsfiskerforeningen, og de pryder nu væggen i klublokalet.

I denne anledning var der en lille sammenkomst i foreningen, og formanden spurgte:

"Hvornår er du holdt op med at fiske ?"
(Almer Frederiksen var da over 90)

"Det er jeg da ikke holdt op med", var svaret.
"Jeg har endnu to stænger at fiske med, og det er også hjemmelavede Hardy modeller"

Da jeg forlod Almer Frederiksens hyggelige lejlighed efter førnævnte besøg - fik jeg en lille papæske med. Det var tre ferruller, de sidste fra hans tid som stangbygger. De var utrolig flot lavet, og den ene af "lockfast"-type. Den pryder nu en af mine gamle, renoverede stænger.

Almer Frederiksen startede med at bygge stænger i 30-erne, og fortsatte til omkring først i 50-erne. Stængerne blev hurtigt populære i det Nordjydske - så ud over eget og venners "forbrug", solgte han en del direkte fra værkstedet. Almer F. kendte intet til stangbygning da han gik i gang - men han var en opfindernatur, og havde sat sig et mål. Han udviklede sin egen metode, og forbrød sig imod principperne i splitcane fremstilling - men det vidste han ikke selv.

Han var imidlertid en betydningsfuld lokal producent, som var kendt i landsdelen, og det er den dag i dag noget særligt her i Nordjylland at eje en af hans stænger.

H.V.J.



Hardys „Jock Scott“